



Uitgever: Lemniscaat
ISBN: 978904770614 4
€ 13,95



Met een boek kun je veel meer dan alleen maar lezen. Dit keer met **De krokodil die niet van water hield** van Gemma Merino.

Met anders wordt meer mogelijk

Soms ben je anders dan je zou willen zijn. Net als de krokodil in dit mooie verhaal. Je zou bijvoorbeeld willen dat je wit bent of bruin, slank, slim, een jongen of juist een meisje. En dat ben je dan niet. Of je zou willen dat je net als 'iedereen' graag wil voetballen of kamperen of luieren op het strand. En je houdt daar dan niet van. Ook al probeerde je het echt, wel tien keer, kreeg je misschien wel les in hoe het vast leuk zou kunnen worden en riep iedereen: 'Doe het'. Nou, en jij deed het niet. Je kunt balen wanneer je niet bent zoals je zou willen zijn, zoals iedereen lijkt te zijn. Maar je bent wie je bent. Je kunt denken als die krokodil. 'Ik ben anders. Ik ben bijzonder en dat is prima'. Meestal klopt dat, als je tenminste geen onaangepaste klier bent die nooit wil wat anderen willen en altijd alles verknalt. Eerst proberen, dan kiezen...net als die krokodil. Als alle kinderen hetzelfde zouden zijn, werd de wereld saai. Dus hoe bijzonder durf jij te zijn?!

Vraag eens aan iemand die jou goed kent wat jou bijzonder maakt. Misschien noemt die iets wat jij heel normaal vindt, maar geloof haar of hem dat het bijzonder is.



Heb jij wel eens iets gedaan wat iedereen leuk vindt maar waar jij niets aan vindt? Wat was dat? (Je had waarschijnlijk gelijk.)

Heb jij een hekel aan roze, Candy crunch, kleurplaten, stoer doen, steeds weer die telefoon, computerspelletjes en alweer een attractiepark? Als je maar voor één van die dingen niet kiest... ben je al bijzonder!

Een van jouw knuffels is 'anders'! Verzin waarom en hoe en hou toch van hem.

Doe eens 'anders' met je speelgoed. Gebruik bijvoorbeeld Lego om te tellen of Memory om mee te spelen, poppen en auto's om te wegen. Met anders wordt meer mogelijk!



Doe je vriend of vriendin na, of iemand aan wie je een hekel hebt, of iemand uit een land waar iedereen alles anders doet en voel hoe het is om 'anders' te zijn. Wees lief voor andere mensen. 'Anders' maakt de wereld leuker.

Dit artikel kreeg je van Educare!

Educare is een tijdschrift over opvoeden en onderwijs vanuit verbondenheid. Het wordt uitgegeven door Stichting Universele Opvoeding en verschijnt 5x per jaar. Ieder nummer bevat een uitneembaar katern met praktische oefeningen en informatie die je thuis en/of in de klas kunt uitvoeren.

Wanneer je op de hoogte wilt blijven van nieuws over opvoeding en onderwijs in verbondenheid, dan kun je je inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. We sturen je dan ook bericht wanneer de nieuwe Educare (het tijdschrift) uitkomt. We gebruiken de nieuwsbrief tevens voor nieuws wat niet in het tijdschrift gedrukt kon worden en om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen op onze websites.

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief en ontvang direct 6 Educare katernen (pdf):



1. Leren met Hart Focus
2. Schatgraven in jezelf
3. Verrassend tekenen
4. Opgroeien in verbondenheid
5. Leren kun je leren
6. De rol van spiegelneuronen

Je vindt het inschrijfformulier op onze homepage op www.educare.nl

Op onze website kun je ook een abonnement afsluiten op het tijdschrift zelf of ter kennismaking een proefnummer aanvragen.

De websites van Stichting Universele Opvoeding:

- www.educare.nl – alles over het tijdschrift Educare
- www.opvoedingsboek.nl – wekelijks een boekbespreking...
- www.opgroeieninverbondenheid.nl – wekelijks een praktische tip...
- opvoedingenonderwijs.ning.com – digitale ontmoetingsplaats voor leden

Copyrights van alle teksten en foto's in deze pdf berusten bij Stichting Universele Opvoeding en de respectievelijke auteurs en fotografen. Je mag er niets uit kopiëren zonder hier vooraf toestemming voor te vragen. Je mag wél deze pdf in zijn geheel doorgeven aan vrienden en/of collega's van wie je denkt dat ze belangstelling hebben voor de inhoud ervan.

St. Universele Opvoeding – Hendrik Marsmanweg 16 – 4103 WS Culemborg – redactie@educare.nl